

O P I G A N G I



EVANGELISCH-LUTHERSE GEMEENTE TE ZAANDAM

73^e jaargang nr. 1

januari - april 2024



MAARTENKERK

*Kom, God, en schrijf uw eigen naam als licht over ons uit!
De naam die dag en nacht vooraan de hoogste weg wijst om te gaan,
de naam die liefde luidt!*

*O God, die al uw liefde hecht aan wie van liefde leeft,
omvat de trouw hier toegezegd. Dat Gij uw zegen op ons legt,
uw vrede aan ons geeft!*

*Verlaat niet, wat uw hand begon, o God, ontbreek ons niet!
Straal in ons leven als de zon, Gij van de liefde zelf de bron,
de adem van ons lied!*

*Laat zonneklaar te lezen zijn uw beeld in ons geprent!
Gij komt en schenkt de beste wijn waar wij elkaar tot zegen zijn
tot liefde voorbestemd.*

Tekst: Sytze de Vries. Melodie: Willem Vogel (Liedboek 792)

VIERINGEN

(Viering alleen op zondagen die in dit rooster zijn vermeld)

OvD S Heymans Coll L B v/den Broek Thema Lectors	7 jan 10.30 uur	1^e na Epifanie , wit Nieuwjaarsviering Liturgie Toekomst in de Bijbel Els Soeurt, Leny Derksen-Kamp Lya Muller, Dick Brekveld
Na afloop koffie/thee Daarna Lunchbuffet	en receptie in	met Nieuwjaarsspeech Het Zaanse Hoekje

OvD D Brekveld Coll L Muller	28 jan 10.30 uur	Septuagesima , groen ds Robert de Vos Heilig Avondmaal
---------------------------------	---------------------	--

OvD L Derksen-Kamp Coll P Derksen-Kamp Diaconale viering	11 feb 10.30 uur met	Quinquagesima , groen ds Pieter v/der Woel Inzameling van boodschappen voor de Voedselbank Oog voor voedsel Hart voor mensen
Thema is het motto van de Voedselbank:		

OvD L Muller Coll D Brekveld	10 mrt 10.30 uur	Laetare (Verheug u) , paars ds Pieter Pronk
---------------------------------	---------------------	---

OvD L Derksen-Kamp	30 mrt 16.30 uur	Paaswake , wit ds Floor v/der Wind
--------------------	---------------------	--

OvD L Muller Coll L B v/den Broek Viering voor en met Heilig Avondmaal	21 apr 10.30 uur	Jubilate (Juicht!) , wit mw drs Elsa Aarsen-Schiering verstandelijk beperkten
---	---------------------	--

Na elke viering in de Maartenkerk ontmoeten wij elkaar

bij een kopje koffie  of thee in Het Trefpunt

Collecten rooster

De collecten in onze zondagse vieringen worden tegenwoordig ingezameld met de traditionele hengelstok in één rondgang.

*Na afloop van de viering wordt de volgende verdeling gemaakt: de Diaconale gift 40% (voor onze Diaconale projecten **verdubbeld**); een eigen fonds (Orgel/Restauratie/Voorzieningen) 30% en voor de Kerkelijke Middelen 30%.*

Het kost de mensen die belast zijn met financiële taken wel wat méér tijd omdat naast het tellen ook het rekenen aan de orde komt. Gelukkig staan die mensen nog steeds hun mannetje/vrouwetje.

Datum	1 ^e rondgang	2 ^e rondgang	Uitgang
7 jan	Blijde Ruiters	Restauratiefonds	Kerk
28 jan	De Schelp	Voorzieningsfonds	Kerk
11 feb	Voedselbank Boodschappen inzamelen	Orgelfonds	Kerk
10 mrt	Blijde Ruiters	Kerkblad	Kerk
30 mrt	Paaswake	Gift KBLs	
21 apr	De Schelp	Voorzieningsfonds	Kerk

Agenda

- 7 jan Na de Nieuwjaarsviering: koffie/thee in Het Trefpunt
Aansluitend Nieuwjaarsreceptie: glühwein en hapjes
Speech van Dick in de kerk met foto's (Piet)
Dan naar Het Zaanse Hoekje voor het lunchbuffet.
- 14 jan 14.00 Een delegatie van de Maartenkerk woont het afscheid bij
van ds. Mirjam Sloots van de Ontmoeting Koog Zaandijk.
Zij vervolgt haar carrière als wijkpredikant van de
Ark/Bethel gemeente in Amsterdam Noord.
- 17 jan 14.30 Kerkenraad in de kerkzaal
- 26 jan 14.30 Vervolg brainstorm kerkenraad "Toekomst ELG Zaandam"
- 7 feb 13.30 Bouwvergadering "Hazeleger" in de kerkzaal.
- 2 mrt 10.00 Ontmoetingsdag NLVB in Gouda
- 13 apr 10.00 Luthers Diaconaal Platform in Hotel de Biltsche Hoek,
De Holle Bilt 1, De Bilt.

In wijsheid ontvangen

Als u dit leest is Kerst alweer achter de rug.

Het nieuwe jaar is ingeluid. We wensen elkaar alle goeds toe, hopen op vrede in de wereld, zetten zandzakken voor de deuren (vanwege wateroverlast) en nemen ons weer van alles voor om te doen maar vooral om te laten in 2024.

De gedenkdag waarop we het hebben over de Drie Koningen, 6 januari, is alweer voorbij.

Ook wel de Drie Magiërs of Drie Wijzen genoemd.

Opvallend is dat alleen Mattheus dit ons vertelt. De andere evangelisten zwijgen hierover.

Drie mannen die blijkbaar uit het oosten komen brengen hulde aan het pasgeboren kind. Met geschenken: Mirre, Wierook en Goud.



Hoe kunnen wij in 2024 dat kind hulde brengen? Door te geven.

Ja, maar wat dan? We doen toch al zo ons best en geven aan verschillende doelen, we werken hard mee in de kerk, zorgen voor onze gemeenteleden als dat nodig is.

Natuurlijk, er wordt heel veel werk verzet door een ieder.

Toch blijkt het in de praktijk lastig te zijn om in dat geven ook goed met elkaar om te gaan.



Daar is wijsheid voor nodig.

Wijsheid die we allemaal in ons hebben, maar soms zo weinig benutten.

Want geven is prachtig, maar ontvangen is nog mooier. Het is vaak heel moeilijk te ontvangen, om je open te stellen hiervoor.

Een cadeautje krijgen is leuk, maar hoe reageer je hierop?

Een cadeautje geven is veel makkelijker.

Elke kerkdienst weer horen we de woorden uit de bijbel; die woorden worden ons gegeven. Luther zegt niet voor niets dat degene die het Woord van God ontvangt gezegend is. Hij zei ook dat wij allen het evangelie ontvangen hebben en daarmee kinderen van God zijn.

Spreuken 10 : 22 zegt het heel duidelijk:

“Alleen de zegen van de Heer maakt rijk, zwoegen voegt daar niets aan toe.”



Luther zegt hierover:

Als er in het huishouden gebrek is aan iets, schrik daar dan maar niet van; zorg er alleen voor dat u Christus bij u hebt en dat u niet zonder God leeft - dan zal Hij water in wijn veranderen en u in uw beroep zó zegenen dat u genoeg zult hebben; dat wat u nodig hebt zal er uiteindelijk weer zijn, ook al is het er wel eens een poosje niet en al hapert er wel eens iets.

Dat betekent naar mijn idee dat, hoe het in het leven ons ook vergaat, Hij altijd bij ons is en om ons heen is.

In dat vertrouwen kunnen we de dagen die voor ons liggen weer tegemoet treden, hoe lastig dat soms ook is.

Dat vertrouwen geeft ons de wijsheid om op een manier te leven die bij ons past, waardoor we in staat zullen zijn om niet alleen te geven maar ook te ontvangen. De liefde en steun van God zullen we dan ervaren in de ontmoetingen met de ander.

Ook zij leven met die wijsheid van het vertrouwen en kunnen schakelen tussen geven en ontvangen.

Zo wordt de ontmoeting wederkerig en gelijkwaardig.

Mattheus had het goed gezien: door het kind geschenken te geven, ontvangen de Drie mannen de zegen van God en werken zij mee aan de totstandkoming van het Koninkrijk van Vrede en Begrip tussen de mensen.

Moge wij allen in de komende periode luisteren naar onze innerlijke wijsheid en bereid zijn om het Woord van God te ontvangen en zo als gezegende mensen de wereld tegemoet te treden.



Ds. Robert de Vos

Van de kerkenraad

Op het moment dat wij dit schrijven is de Nieuwjaarsbijeenkomst net achter de rug. Het was een heel bijzonder evenement. De bijeenkomst ging van start met de Nieuwjaarsviering in de kerk.



Dat was wel een 'Luthers kwartiertje' later omdat de nieuwe laptop van Piet onbekende kuren had.

Dat duurde even maar Piet wilde toch erg graag de lichtbeelden bij de lezingen en de foto's van het afgelopen jaar projecteren. Gelukkig kreeg hij het voor elkaar en konden we een mooie viering rond het thema "Toekomst in de Bijbel" meemaken.

Door middel van diverse Bijbellezingen, gedichten en verhalen, omlijst door liederen die met de toekomst te maken hebben en die door Frits van Berkum op het pas gestemde orgel werden begeleid, en gelukkig ook met behulp van de lichtbeelden werd het thema "Toekomst in de bijbel" belicht.

De leden van de liturgiecommissie: Steve, Lya, Els, Dick, Piet en Leny namen beurteling elk een onderdeel van de liturgie voor hun rekening.

Na de viering was het tijd voor de gebruikelijke koffie en thee in Het Trefpunt, met chocolaatjes van Els vanwege haar verjaardag en door Leny zelfgebakken gevuld speculaas.

Een goed begin van het nieuwe jaar!

Hierna werd de door Douwe kundig verwarmde glühwein door de vaardige handen van Hans geserveerd, uiteraard begeleid door hapjes.

We brachten een toast uit op een gezond en gezegend 2024 en op de verjaardag van Els, begeleid door een bijpassend cadeau.

In de kerk was Dick aan de beurt om zijn traditionele nieuwjaar speech (een terugblik op alle kerkelijke activiteiten) af te steken. En activiteiten waren er in 2023 ruim voldoende; als je, vanaf de Nieuwjaarsviering 8 januari 2023, op een rijtje hoort wat er zich allemaal in onze gemeente afspeelt, word je daar toch wel even stil van.



En al die activiteiten werden nog eens extra uitgelicht met foto's. Piet had er wel zo'n 197 stuks in een presentatie verwerkt. Maar hierna was het toch echt tijd om de handen uit de mouwen te steken: de Kerstversiering moest worden opgeruimd. Dat deden we gezamenlijk en daarom werd de klus in de recordtijd van 3 kwartier geklaard. En dat was nodig ook want we werden om 14.30 uur verwacht in Brasserie "Het Zaanse Hoekje" waar eigenaar Teun in de serre een koud en warm lunchbuffet voor ons had bereid. Het gezelschap kon zich te goed doen en er werd nog lang nagepraat over deze geslaagde bijeenkomst en ook alvast over een datum voor de Diaconale midweek. Om 16.30 uur gingen we voldaan huiswaarts.

Over de terugblik van Dick gesproken: na de Startviering op zondag 3 september werden nog diverse zondagse vieringen genoemd: Zondag 10 september vierden we, met voorganger ds. Nico Vlaming, in de kerk het Heilig Avondmaal waarbij we na lange tijd niet alleen met druivensap maar ook met wijn rondgingen.

Op zondag 24 september ging ds. Pieter Pronk in de viering voor met als thema: Jezus, de Rots. Na afloop werd de verjaardag van Piet gevierd met een traktatie.

Prof. dr. Sabine Hiebsch was op zondag 8 oktober de voorganger in de Maartenkerk. Het was een mooie, leerzame viering. De Diaconale collecte werd bestemd voor de KBLs.

Zondag 22 oktober was de voorganger drs. Elsa Aarsen-Schiering en Frits van Berkum was de organist. Elsa had als thema gekozen: 'de betekenis van het boek Deuteronomium.'

De week daarop, op zondag 29 oktober, werd er door de EBG N-H een viering gehouden in de Maartenkerk. Na het afstoten van de preekplekken van de EBG in Zaanadam en Hoorn konden zij alleen nog maar in Alkmaar en Haarlem terecht. Voor heel veel oudere leden uit de omgeving van Zaanstad was de afstand een probleem.



Het was fijn dat wij het verzoek van de Oudstenraad van de EBG konden honoreren zodat zij die zondag weer in de Maartenkerk konden samenkomen. De EBG-ers waren er ook heel blij mee want: "het voelde als thuiskomen!"

De volgende viering in de Maartenkerk was op zondag 5 november en ds. Yvonne Bos was de voorganger. Het Heilig Avondmaal werd gevierd en er waren ook kerkleden van Luthers Alkmaar aanwezig.

De Eeuwigheidszondag, de dag waarop in vele kerken, zo ook in de Maartenkerk, de overledenen van het afgelopen kerkelijk jaar worden herdacht, werd geleid door ds. Fokje van Roekel.

Er werden 5 kaarsen aan de Paaskaars ontstoken want we herdachten: Geerie Reedijk, Mildred Alberga, An Been-Boonstra, Corrie Schouten en Carrie Piron-Bindt. Dit werd door aanwezige familieleden gedaan. Verder was er gelegenheid, voor wie dat wilden, om kleine kaarsjes te branden voor mensen die we moesten missen in ons privéleven. Het was een mooie maar wel zeer emotionele viering. Na afloop kregen de familieleden de kaars als herinnering mee en alle aanwezigen mochten een roos mee naar huis nemen.

Zondag 3 december was de 1e zondag van Advent; ds. Pieter Pronk was (op de verjaardag van zijn dochter) onze voorganger.

De Adventmaaltijd op zaterdag 9 december werd geleid door gastheer Steve Heymans. Het was de 1e keer dat deze maaltijd niet door Corrie Schouten was voorbereid en daarom werd ons samenzijn aan Corrie opgedragen.

Er waren 16 deelnemers en het menu was samengesteld op een kerkenraadsvergadering onder het motto: "iemand moet het doen!" Gelukkig kunnen we inmiddels melden dat Lya Muller de taken van Corrie Schouten op zich heeft genomen. We zijn daar heel blij mee. Het menu bestond uit: soep, diverse salades, stokbrood en smeersels, fruit, koffie en kerstbonbons. De lezingen waren genomen uit Lucas 1, het verhaal van "Schele Guurte" werd verteld door Steve, met de plaatjes van Piet. Het scheelde niet veel of de Adventmaaltijd had zonder begeleiding door het orgel moeten verlopen want Frits van Berkum was onverwachts ziek geworden en Henk Geurtsen had een taak op een andere plek. Gelukkig konden we een beroep doen op Klaas Arend Booij die op het laatste moment bereid werd gevonden deze taak op zich te nemen. En hoe! Dat verdient een compliment!



Najaarsbijeenkomst NLVB 30 sept. in Zutphen.
Na ontvangst met koffie/thee ging het gezelschap
aan de wandel om de straat-poëzie te bekijken.



De Sint Janskerk



Zutphens welkom

Kom binnen in dit oord: de poort staat altijd open
totdat de stad naar bed moet op klokke tien voor tien
'de dagtocht zit er op' verzucht zij dan en bovendien:
ze is al oud en heeft al eeuwen meegelopen

Ton Luijten

← Vispoorthaven
← IJsselkade



Lunchen bij "De Driekant"



Eigen tempo Rollatorteam



Baderorgel Walburgiskerk



Onder de kaarsenkroon



Sponsordag "Blijde Ruiters" bestaan 50 jaar.



Eeuwheidszondag 26 november 2023 in de Maartenkerk.



**Gedenken Geerie Reedijk
door dochter Marjan**



**Gedenken Corrie Schouten
door dochter Miranda**



**Ook voor Wim wordt een kaarsje ontstoken
door zoon Enrico**



**Gedenken Carry Piron
De kaars wordt
ontstoken door haar
zoon Michèl**



**Ds. Fokje van Roekel:
Voor de niet genoemden**



**Kleinzoon Louay:
een grote troost.**



**9 december 2023
Adventmaaltijd in de Maartenkerk**



17 december 2023 Kerstviering met de EBG



Kerk In de steigers



Einde van 2023: De Maartenkerk krijgt een flinke onderhoudsbeurt. Er wordt gevoegd en geschilderd, de zolder wordt opnieuw betimmerd en



het glas-in-lood wordt hersteld.

Het Kerstfeest werd op zondagmiddag 17 december gevierd, samen met de EBG N-H. En we deden dat ook echt samen:

De voorganger was ds. Karen Wilson van de EBG, het orgel werd bespeeld door Henk Geurtsen, de liturgie was gemaakt door de EBG, wij verzorgden de kaarsen voor het lichtmoment.

De kerk was druk bezet en de lezingen uit Lucas 2 werden afgewisseld door bekende Kerstliederen. Het Zweedse Kerstverhaal "Wonder in de Kerstnacht" werd verteld door Leny met lichtbeelden van Piet en ds. Karen Wilson hield een korte meditatie. De collecte was o.a. voor het project van Kerk in Actie "Help kinderen in de Oekraïne de oorlog door". Na afloop was er in Het Trefpunt de traditionele Kerst-Inn met warme chocolade en Kerstbrood.

De eerstkomende viering in de Maartenkerk is op zondag 28 januari. We vieren dan, samen met de voorganger, ds. Robert de Vos, ook het Heilig Avondmaal.

Het motto "Oog voor voedsel, hart voor mensen" van de Zaanse Voedselbank zal als thema worden gebruikt bij de viering op zondag 11 februari 2024. Het is de laatste zondag vóór aanvang van de 40-dagentijd, de periode van het Vasten. Denken we aan dat tijdelijke, vrijwillige vasten, dan kom je al snel uit bij de mensen die in deze moeilijke dure tijden soms gedwongen moeten vasten. En zo komen we op het idee om de Voedselbank te steunen. Hart voor mensen (lees: liefde voor mensen) is de inspiratiebron voor deze Diaconale zondag.

Boodschappenlijst Voedselbank

Pasta/pasta/pastasaus/rijst/kruiden
Suiker/bloem/thee/koffie
Zonnebloemolie/fles bak-en-braad
Aardappelpuree

En producten in blik of pot zoals:
broodbeleg (jam e.d.) fruit, soep,
groenten, vis of vlees.



Kerkgangers wordt gevraagd producten van de boodschappenlijst mee te brengen naar de kerk en te verzamelen in een krat. De boodschappen zullen worden bezorgd bij de Zaanse Voedselbank. Laten we proberen samen de goede boodschap van het evangelie letterlijk uit te dragen met een krat vol goede boodschappen.

Op zondag 21 april zal drs. Elsa Aarsen-Schiering voorgaan in de jaarlijkse viering in de Maartenkerk met verstandelijk beperkten.

We hopen elkaar weer te zien in de Maartenkerk, die dan, ontdaan van het steigermateriaal, weer zal staan te stralen in volle glorie. Op dit moment zijn de schilderwerkzaamheden afgerond. Dat is vooral goed te zien aan de kerkdeuren. Overigens zijn die deuren ook voorzien van tochtlatten en -strippen. Er is alles aan gedaan om de kou en de wind buiten te houden. Er is alleen nog werk te doen aan de glas-in-lood-ramen. Door de storm van de afgelopen periode zijn diverse ruitjes kapotgewaaid. Die moeten door de glazenier worden gerepareerd en daarna kunnen alle steigerdelen worden afgevoerd. Dan wordt het weer wat rustiger op ons kerkplein.

Hoewel: rustiger?

U heeft vast geconstateerd dat de firma Heiligers, die de woningen in project “Hazeleger” bouwt, 2 keten op de oostkant van het kerkplein heeft geplaatst. En die zullen daar een groot deel van 2024 blijven. Medio december hebben leden van onze bouwcommissie diverse nieuwbouwwoningen mogen bezichtigen. Het worden kleine huizen, voor 1 à 2 personen. Maar het gaat er allemaal wel netjes uitzien. De bouwers hebben een tegenbezoek gebracht aan de Maartenkerk omdat men dat graag wilde. Zij keken hun ogen uit en waren verbaasd dat achter zo’n saaie gevel (dat is ook eigenlijk wel zo) zo’n mooi ingerichte kerk was verborgen. Intussen kunnen we melden dat er een besluit genomen is over het opknappen/herinrichten van het kerkplein. De projectleider heeft toegezegd (en dit wordt vastgelegd bij de notaris) dat dit aan het eind van de werkzaamheden zal worden meegenomen in de inrichting van het straatwerk in “Hazeleger”. Dit is dus iets voor onze toekomst.

En over die toekomst gaat het steeds vaker in de kerkenraad.

We waren altijd al klein maar de laatste tijd is het aantal trouwe kerkbezoekers heel hard afgenomen. Op 31 oktober 2023 (Dag van de Kerkhervorming) heeft de kerkenraad een brainstormsessie gehouden in de kerk, waarbij de predikanten. Willy Metzger en Robert de Vos aanwezig waren. Iedereen heeft, onder leiding van Robert de Vos, een zienswijze over de toekomst uitgesproken. Voor de volgende bijeenkomst op 26 januari is afgesproken dat iedereen een voorstel op papier zet. Geïnspireerd door het thema “Toekomst” is het thema voor de Nieuwjaarsviering bedacht. De cirkel is weer rond want daarover heeft u in het begin van dit verslag op pagina 6 al kunnen lezen.





Verjaardagskalender
15 januari - 1 mei 2024

Vergezeld van onze welgemeende felicitaties publiceren wij hierbij de verjaardagen van onze kerkleden.

Onze scriba, mw. Els Soeurt, stuurt alle jarigen namens de Maartenkerk een verjaardagskaart toe.

Wilt u liever niet in deze verjaardagskalender worden vermeld? Geef dit dan s.v.p. even door aan de redactie.

Wij feliciteren:



Douwe Brekveld	23 jan
dhr H.E. Schouten	5 feb
mw. C. Bus	8 feb
dhr. K. Wester	24 feb
mw. B.E. Brugmans-Mulder	25 feb
mw. T.J. Kroon	26 feb
mw. N.O. Elson	4 mrt
mw. E.C. Rijgersma-Vermolen	11 mrt
dhr. G.H. Benz	15 mrt
mw. B.P. Wezenbeek-Timmers	31 mrt
mw. P.M. Teeling-Alberga	1 apr
dhr. W. Ross	4 apr
mw. J.F.C. v/den Hazel-de Kruijff	6 apr
dhr. F.J. Zonneveld	20 apr
dhr. J.M. Wilders	1 mei



Wij wensen alle jarigen een
fijne verjaardag toe en een
gezegend en gezond nieuw
levensjaar!!!





Een rubriek, bedoeld om allerlei activiteiten rond het kerk-zijn onder de aandacht te brengen. U kunt als lezer helpen deze rubriek samen te stellen. Valt u iets op? Leest u iets wat ook voor anderen van belang kan zijn? Stuur uw info dan naar: d.j.brekveld@planet.nl

De Lutherse Werkgroep voor Kerkmuziek organiseert in 2024 de 72ste Werkweek voor Kerkmuziek en wel van maandag 22 t/m vrijdag 26 juli

in Conferentiecentrum Bovendonk in Hoeven N-B Er zal muziek ingestudeerd worden van o.a. Guillaume Dufay, Heinrich Schütz, Anton Bruckner, Andreas Hammerschmidt, Ernst Pepping en Siegfried Reda.

Het koor zal ook dit jaar weer onder leiding staan van Hans Jansen en Els Hermanides. Het slotconcert is op 26 juli om 17.00 uur in de kapel van het Conferentiecentrum.

Kosten: : €435 voor een 2-persoons kamer en €550,- voor een 1 persoons kamer.

Verdere informatie vindt u op: www.luthersewerkgroepkerkmuziek.nl.



Nieuws van de Nederlands Lutherse Vrouwen Bond (NLVB)

De Najaarsbijeenkomst van de NLVB, die op 30 september 2023 in Zutphen werd gehouden, werd bezocht door 20 vrouwen en 3 mannen.

De vrouwen zijn de leden van de NLVB en de mannen zijn 'vrienden'.

Een verslag van Annemarie van Diepen over de bijeenkomst in Zutphen: "Een pelgrimstocht naar de kaarsenkroon" vindt u in de wintereditie van "De Brief" op de leestafel. Intussen is een nieuw jaarthema gekozen: "Reisverhalen in de Bijbel."

Bij dit thema zullen vrouwen uit de Bijbel, die op reis gaan, worden belicht. Er zijn 9 voorstellen gedaan met het verzoek aan een ieder om daarover te schrijven: Maria en Elisabeth, Maria van Magdala, Mirjam met Eva op pad, Hanna, Hagar (de moeder van Ismaël) en Orpa: van Nazareth naar Jeruzalem, van Kasarin naar Ninevé en van Nazareth naar Bethlehem.

De volgende Ontmoetingsdag van de NLVB is op 2 maart 2024 vanaf 10.00 uur in de Lutherse Sint Joostkapel aan de Lage Gouwe 134 te Gouda.

Verdere informatie vindt u op: www.nlvb.net.

Met een vriendelijke groet van Dick.



Tegeltableau St. Joostkapel

In Memoriam

Corrie Schouten - van Leeuwen

Corrie overleed op 29 september 2023 in de leeftijd van 84 jaar.

Hoewel we wisten dat haar gezondheid steeds meer achteruit ging kwam het bericht van overlijden toch als een schok.

Corrie zou verhuizen naar een zorgwoning in Het Pennemes en daar keek ze naar uit.

Helaas is het daar niet meer van gekomen.

De laatste keer dat wij Corrie in de Maartenkerk zagen was op zondag 3 september bij de Startviering en we konden aan haar zien dat het niet goed ging met haar. Ze was opgewekt maar zag er heel moe uit. Bij het vertrek uit de kerk keek ze rond, nam alles goed in zich op en het leek alsof ze afscheid nam van de Maartenkerk.

Op donderdag 5 oktober namen we afscheid van Corrie in de aula van crematorium Zaanstad. Herinneringen, aan de lieve oma en moeder die zij was, werden door kinderen en kleinkinderen gedeeld.

Hieruit kwam telkens naar voren dat Corrie hield van gezelligheid en dan vooral van samen gezellig eten. En zo kenden wij Corrie ook: we denken nog graag terug aan de gezellige Diaconale dagen die we als kerkgemeente doorbrachten in diverse bungalows in Diessen, Hoenderloo, Ede en ook nog het afgelopen jaar in Amerongen.

Corrie was, eerst samen met Wim, altijd de motor van de organisatie.

Ook de bijeenkomsten van de Huiskamergroep en de Vrouwengroep werden door haar als gastvrouw altijd goed verzorgd.

We zullen Corrie ontzettend missen maar zeker niet vergeten, want Corrie heeft onze wereld echt een stukje mooier gemaakt.

= * * * * *



In Memoriam

Carry Piron - Bindt

Carry overleed op zaterdag 14 oktober 2023 in de leeftijd van 86 jaar.

Ook van Carry was bekend dat zij ernstig ziek was. We spraken Carry nog bij de uitvaart van Corrie en ze zag er weer goed verzorgd uit, dus kwam het bericht van haar overlijden toch onverwacht.



We hebben Carry goed leren kennen tijdens de Diaconale midweek in Ede en Amerongen. In de Maartenkerk was zij een graag geziene gast. Wij hebben Carry herdacht tijdens Eeuwigheidszondag waarbij haar zoon Michél voor haar een kaars ontstak aan de Paaskaars.

Carry Piron-Bindt: weggevallen uit onze kring, maar niet uit ons hart.

Bloemen en collecten



De bloemen van een zondagse viering brengen we als groet uit de kring van onze gemeente naar een zieke, een jarige of bij een andere gelegenheid. Weet u iemand die op een bepaalde datum deze bloemengroet verdient? Geef de naam dan door aan de ouderling van dienst van die betreffende zondag.



Vetgedrukte collecten: zie aangegeven doel

<u>Datum</u>	<u>Bloemen</u>	<u>Kerk</u>	<u>Diaconie 1^e Ronde</u>	<u>2^e Ronde</u>
10 sep	Douwe Brekveld	22,00	328,50	22,00 Restauratie
24 sep	Mw C Schouten	24,50	33,05 Blijde Ruiters	25,00 Voorz.fonds
8 okt	L Derksen-Kamp	27,50	37,00 KBLs	27,50 Orgelfonds
22 okt	Dhr. D. Brekveld	26,20	35,00 De Schelp	26,20 Opgang
5 nov	L. v/den Broek	31,20	42,00 Blijde Ruiters	32,00 Restauratie
26 nov	Allen 1 bloem	49,50	65,20	49,20 Voorz.fonds
3 dec	Dhr H Valk	27,50	37,00 De Schelp	28,00 Opgang
9 dec	Adventmaaltijd		100,40 Voedselbank	
17 dec	Kerstfeest	50,60	75,15 Oekraïne	

Inmiddels is het traditie geworden om de collecten in één rondgang met de antieke hengelstok op te halen. De verdeling is daarbij als volgt:

40% voor de Diaconie of (verdubbeld) voor een Diaconaal project;
30% voor een gemeentefonds (het Voorzieningsfonds, het Orgelfonds, of het Restauratiefonds); 30% voor de Kerkelijke middelen.

De collecteopbrengst van onze Diaconale projecten Blijde Ruiters, de KBLs en hospice De Schelp worden elke keer vanuit de Diaconie **verdubbeld**.

Kerkelijke Stand

Overleden:

Op 29 september 2023 mevr. C.H. Schouten-van Leeuwen in de leeftijd van 84 jaar.

Op 14 oktober 2023 mevr. C. Piron-Bindt in de leeftijd van 86 jaar.

Graag adres- en andere wijzigingen voor de Ledenregistratie doorgeven aan: E.L.G. Zaandam, p/a Eponastraat 9, 1363 XT Almere. Dat kan ook telefonisch via +316-512 612 17 of via de mail: luthersekerk.zaandam@kpnplanet.nl.

A D R E S S E N

- Maartenkerk : Vinkenstraat 34, 1506 CM Zaandam
Postadres E.L.G. Zaandam : p/a Eponastraat 9, 1363 XT Almere
Predikant : Vacature
Consulent advies Beleidszaken ds. W.F. Metzger, Bussum
Predikant Diaconale taken: ds. R. de Vos, Weesp
rhdevos@ziggo.nl, tel.: 06-54684746
Organist : H. Geurtsen, Amsterdam
Gastheer zondagse vieringen: L.B. van den Broek
Ledenadministratie : ELG Zaandam, Eponastraat 9, 1363 XT Almere
Verzending kerkblad Opgang: P.J. Derksen-Kamp
luthersekerk.zaandam@kpnplanet.nl

K E R K E N R A A D

- Preses/ouderling : S.H. Heymans
: Veeringstraat 44, 1502 NM Zaandam
Scriba/ouderling/
verjaarskaarten : Mw. E Soeurt, Wildemanakker 11,
1541 VL Koog a/d Zaan esoehrt@live.nl
Kerkrentmeester/ouderling : Mw. H.J.A. Derksen-Kamp, Eponastraat 9
Redactie Kerkblad 1363 XT Almere.
Verhuur gebouwen : h.kamp13@kpnplanet.nl (tel.06-51261217)
Emailadres ELG Zaandam : luthersekerk.zaandam@kpnplanet.nl
Rentmeester Diaconie/ : D.J. Brekveld, Morgenstarstraat 77
Technisch voorzitter/diaken 1544 CR Zaandijk, (tel. 075-6572560)
d.j.brekveld@planet.nl
Beheer preekrooster/diaken : Mw. C.M. Muller, Oost-Dorsch 109
1504 BM Zaandam, tel. 06-27454900
Beheer website : www.luthersekerkzaandam.nl
: P.J. Derksen-Kamp, (tel. 06-13418313)
College beheer Gebouwen : L v/den Broek/ D Brekveld/ P Derksen-Kamp
Douwe Brekveld
Vrouwengroep/Kringwerk : Mw. C.M. Muller, tel. 06-27454900
Beheer Archief : H. Valk

Rekeningnummers van de ELG Zaandam:

Diaconale giften: Diaconie ELG Zaandam: NL65RABO0373741243

Kerkelijke bijdrage: ELG Zaandam: NL22RABO0373712626

TNT Post
Port betaald
Port Payé
Pays-Bas

D R U K W E R K



**Evang. Lutherse Gemeente
ZAANDAM**

Indien onbestelbaar
retour afzender:
p/a Eponastraat 9
1363 XT Almere